

LIEVER BARMHARTIGHEID DAN OFFERS

Soms leert iemand het lijden kennen in al zijn verschrikkingen en angsten en strekt hij zijn handen uit naar God, in een stom en smartelijk gebed, woordeloos smekend om hulp. Als hij dan de kelk tot de bodem heeft leeggedronken en in overgave aan God dagen en jaren zijn kruis heeft gedragen dat, verenigd met het zijne, een goddelijke waarde heeft gekregen, dan heeft God medelijden met hem en neemt hem op in zijn eenheid.

Nadat hij zo de unieke waarde van het lijden heeft leren kennen, geloofd heeft in de heilswaarde van het kruis en er de gezegende vruchten van heeft gezien, toont God hem op een nieuwe, sublieme manier iets wat nog meer waarde heeft dan het lijden: de liefde voor de anderen in de vorm van barmhartigheid, een liefde die hart en armen opent voor de armzaligen, de bedelaars, voor hen die door het leven zijn geslagen, voor de rouwmoedige zondaars.

Een liefde die een afgedwaalde medemens, vriend, broer of onbekende, van harte aanvaardt en duizendmaal vergiffenis schenkt. De liefde die een groter feest bereidt voor één zondaar die terugkeert dan voor honderd rechtvaardigen. Die geest en goederen beschikbaar stelt voor God om Hem de mogelijkheid te geven de verloren zoon zijn blijdschap te laten zien om diens terugkeer.

Een liefde die niet meet en niet gemeten zal worden. Het is een liefde die rijker, universeler en concreter is geworden dan de liefde die hij eerst had. Hij bemerkt hoe in hem gevoelens ontstaan die lijken op die van Jezus, hoe hem bij iedere ontmoeting de goddelijke woorden van Jezus op de lippen komen: "Ik heb medelijden met de menigte" (vgl. Mat. 15, 32). Met de vele zondaars die naar hem toekomen, omdat hij een beetje is gaan lijken op Christus, voert hij gesprekken die herinneren aan die van Jezus met Maria Magdalena, met de Samaritaanse of met de overspelige vrouw. Barmhartigheid is de hoogste uitdrukking van de liefde. Hierin komt ze tot voltooiing. En de liefde overstijgt het lijden. Want het lijden behoort alleen bij dit leven, terwijl de liefde ook in het andere blijft. God ziet liever barmhartigheid dan offers.

*Uit "EENHEID": Chiara Lubich, EEN WOORD, EEN LEVEN, nieuwe stad, nieuwkuijk
Oorspronkelijke titel: Chiara Lubich: LA DOTTRINA SPIRITUALE
Città Nuova, Rome 2006
Vertaling door Leo van den Broek*